

CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN

NIEUW 'Twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst'

Zes zondagen (van sept. t/m jan.), 12.00-13.00 uur

De toegang tot de mensenwijdingsdienst verloopt om te beginnen via onze zintuigen, met name via het horen en zien. Omdat de woorden, de handelingen, kleuren en vormen aan het altaar niet door mensen zijn bedacht, maar de uitdrukking zijn van een geestelijke werkelijkheid, is het mogelijk om via de zintuigen toegang te krijgen tot die werkelijkheid, en die steeds meer te gaan beleven. Elk van de in totaal twaalf zintuigen vormt daarbij een unieke toegangspoort tot de geestelijke realiteit van de dienst.

De zes maandelijkse bijeenkomsten (waar je ook per keer aan kunt deelnemen) zijn bedoeld om wakkerder te worden voor deze verschillende ingangen, waardoor de beleving van de dienst steeds rijker kan worden. Elke maand staan twee zintuigen centraal; tevens zal er ruimte zijn om ervaringen te delen naar aanleiding van de zintuigen van de vorige maand. De verdeling is als volgt: 8 september - gezichtszin en smaakzin, 20 oktober - reukzin en warmtezin, 17 november - gehoorzin en evenwichtszin, 15 december - woordzin en bewegingszin, 12 januari - levenszin en gedachtenzin, 9 februari - tastzin en ik-zin. De inleidingen worden verzorgd door Marianne de Nooij en Ernst Terpstra.

NIEUW Het zesvoudige pad

Woensdag, 20.00-21.30 uur

Ter voorbereiding op een innerlijke scholingsweg heeft Rudolf Steiner zes basisoefeningen gegeven. Deze oefeningen zijn tegelijk ook een 'gouden koffertje' voor in je dagelijkse leven in je gezin, je werk, in de wereld, in je spirituele leven. In zes maandelijkse bijeenkomsten kun je samen met anderen kennismaken met deze oefeningen. Begeleiding door Marianne de Nooij. Kosten graag een bijdrage naar draagkracht, richtbedrag €60 voor de hele cursus. Aanmelden voor 10 oktober via mpdenooij@hetnet.nl.

Data: 16 oktober, 13 november, 11 december, 15 januari, 12 februari, 12 maart.

Cursus over het Johannesevangelie

Donderdag, 11.15-12.30 uur

Elke twee weken werkt de Johannesgroep op donderdagochtend na de mensenwijdingsdienst aan het evangelie van Johannes, begeleid door Ernst Terpstra.

Data: 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november.

Gespreksgroep over het evangeliegedeelte van die week

Maandag, 20.15-21.45 uur

Eenmaal per maand op maandag gaan we in de Andrieskerk aan de slag met het evangelie van de kinderdienst en de mensenwijdingsdienst: hoe vind je daar een toegang toe, hoe staat het in de stroom van het christelijke jaar en de jaarfeesten en wat heeft het te maken met je eigen leven?

Informatie en aanmelden bij Marianne de Nooij, die de groep begeleidt.

Data: 23 september, 21 oktober, 25 november.

Lees- en gespreksgroep regio Haarlem

Woensdag 10.15 - 12.00 uur

Maandelijks werken we op woensdagochtend aan een inhoudelijk thema aan de hand van een vooraf gelezen tekst. Het onderwerp/boekje voor het komende najaar is Gedachten bij het Onze Vader van H. Ogilvie en W. Bos. Je bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Als je interesse hebt graag contact opnemen via 06 2943 2700.

Data: 11 september, 16 oktober, 13 november, 11 december.

Gespreksgroep Zaandam

Vrijdag 20.00-21.30 uur

Op de vrijdagavond werken we met elkaar met het boekje van Albert Smit *Op weg naar priesterlijk handelen*. De bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden, in principe de derde vrijdag van de maand. Mensen die hieraan willen deelnemen, kunnen contact opnemen via tel. 075 6122338.

Data: 20 september, 18 oktober, 15 november, 21 december.

Gespreksgroep Almere

Zaterdag 10.00 uur

De lees/gespreksgroep in Almere komt maandelijks bijeen in principe op de tweede zaterdagochtend van de maand. Afwijkingen zijn mogelijk. We zijn bezig aan de laatste hoofdstukken van de Openbaring van Johannes. Ons volgende project is nog in overleg. Inlichtingen via tel. 036 8416042 of 06 1748 5848.

Data: 7 (i.p.v. 14) september, 12 oktober, 9 november, 14 december.

ANDERE BIJEENKOMSTEN

Twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst 1: Gezichtszin en smaakzin

Zondag 8 september, 12.00-13.00 uur

Eerste in de reeks van zes bijeenkomsten, waar je ook per keer aan kunt deelnemen (zie onder 'Cursussen en evangeliegroepen'). Marianne de Nooij zal vertellen over het zien en het proeven.

Workshop 'Leven in 2024'

Zaterdag 21 september, 11.00-15.00 uur

De aartsengel Michaël vraagt van ons het hokjesdenken te overwinnen. Welke opgaven dat meebrengt kunnen we iedere dag ontdekken en ervaren. We staan immers bloot aan een lawine van informatie, beelden en gebeurtenissen die het voorstelbare overstijgen. Je kunt proberen je daar voor af te sluiten en je terugtrekken in je eigen bubbel. Ook kun je er helemaal in opgaan en je er in verliezen. Maar is er ook een andere manier?

De werkgroep *Omzien naar elkaar* nodigt je uit om na de mensenwijdingsdienst, een gezamenlijke lunch en een inleiding door Marianne de Nooij stil te staan bij vragen als:

- Wat vraagt het om je weg te vinden in de informatie waar je dagelijks aan bloot staat? Welke invloed gaat daarvan uit op je kwaliteit van leven en het omgaan met elkaar?
- In welke mate ben je in staat je eigen weg te vinden in deze roerige tijd?
- Wat is de boodschap van Michaël voor jezelf en voor ons als gemeenschap?
- Wat heb je nodig om hier alleen en met elkaar een stapje verder in te komen?

Het derde onderdeel van de workshop is een kunstzinnige oefening.

Opgave van deelname: Marianne Reijers, marianneke.reijers@gmail.com of Simone van Leeuwen, Simonecoaching@gmail.com. Kosten: een bijdrage naar draagkracht.

Michaël en de School van Chartres

Zondag 29 september, 12.00-13.00 uur

Tegenwoordig wordt ons gevraagd om telkens opnieuw, in elke volgende en veranderde situatie, ons innerlijk kompas in te stellen zowel naar de aarde als naar onze medemensen toe. Deze vragen en problemen zijn vragen die Michaël ons stelt. Ybel Pronk heeft zich bezig gehouden met de leraren van de School van Chartres. Na de mensenwijdingsdienst op Michaëlsdag zal zij met hulp van hun levende denkbeelden op zoek gaan naar mogelijke antwoorden.

Michaëlsfeest 'De jonkvrouw van Orléans'

Zondag 6 oktober, 12.15-14.15 uur

Het Michaëlsfeest voor jong en oud staat dit jaar geheel in het teken van hoe in de 15e eeuw Jeanne d'Arc, een jonge vrouw, door de engel Michaël zoveel moed ontvangt dat zij het Franse volk kan redden uit de nood.

Na de kinderdienst, die op deze dag gehouden wordt van 11.45-12.00 uur (graag aanwezig om 11.40 uur), is er koffie, thee en sap.

- Om 12.15 uur begint het feest voor jong en oud met het muzikale toneelstuk 'De jonkvrouw van Orléans', opgevoerd door kinderen en jongeren;
- daarna oogstfeest voor de kinderen: met dorsvlegels dorsen en wannen van het graan, malen en wegen, het kneden en vormen van het deeg en het bakken van broodjes;
- tegelijkertijd is er voor de volwassenen in de kerkruimte vanuit de beelden in het toneelstuk een inleiding over de Michaëlsche motieven in het lot van Jeanne d'Arc;
- ter afsluiting een gezamenlijke lunch.

Het feest is geschikt voor de leeftijd van 4 - 100 jaar. Kosten: graag een vrijwillige bijdrage.

Start van de cursus 'Het zesvoudige pad'

Woensdag 16 oktober, 20.00-21.30 uur

Ter voorbereiding op een innerlijke scholingsweg heeft Rudolf Steiner zes basisoefeningen gegeven. Deze oefeningen zijn tegelijk ook een 'gouden koffertje' voor in je dagelijkse leven in je gezin, je werk, in de wereld, in je spirituele leven. Zie verder onder 'Cursussen'.

Twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst 2: Reukzin en warmtezin

Zondag 20 oktober, 12.00-13.00 uur

Tweede in de reeks van zes bijeenkomsten, waar je ook per keer aankunt deelnemen (zie onder 'Cursussen en evangeliegroepen'). Ernst Terpstra zal vertellen over het ruiken en het ervaren van kou en warmte.

Waakgroependag

Zaterdag 26 oktober, vanaf 12.00 uur na de mensenwijdingsdienst tot ca. 16.30 uur

Op het prikbord vind je een affiche van de landelijke waakgroependag in onze Andrieskerk. Dit is een initiatief van de waakgroep van onze gemeente, na consultatie van waakgroepen in andere gemeenten. Het is een uitstekende gelegenheid om het fenomeen 'waken' beter te leren kennen en/of kennis te maken hoe men in andere gemeenten hiermee omgaat. Ook als je niet of nog niet gewaakt hebt, ben je van harte welkom. Wat er precies die dag gebeurt en verdere praktische informatie vind je op het prikbord of in de bijbehorende folder. Aanmelden of nadere informatie aanvragen via het mailadres waakgroependag@kpnmail.nl. Dat kan ook via tel. 06-416 744 02 of 06-534 538 86.

Gesprek bestuur - gemeente

Zondag 27 oktober, 12.00-13.00 uur

Elk jaar hebben we in het voorjaar de officiële ledenvergadering van het bestuur met de leden volgens een vaste agenda. Al enige jaren is het een goede gewoonte dat het bestuur op een ander moment in het jaar nog eens in gesprek gaat met de gemeente, maar dan in een vrije en open vorm. De bedoeling is om met de gemeenteleden en de belangstellenden van gedachten te wisselen over de zaken die ons bezighouden in en rond de gemeente. Ook dit jaar nodigen wij alle leden en belangstellenden van harte uit voor dit gesprek. Als er een onderwerp is dat je in dit gesprek aan de orde zou willen stellen, dan kun je dit noteren op de lijst op het prikbord of melden aan een bestuurslid of aan een van de geestelijken.

De kunstenaars vertellen

Zondag 10 november, 12.00-13.00 uur

Op 10 november komen Wil Uitgeest en Frederiek Nelissen een uur lang vertellen over hun project 'Reizen zonder Voetspoor'. De schilderijen die hieruit zijn voortgekomen worden tentoongesteld vanaf 21 oktober tot Advent.

Twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst 3: Gehoorzin en evenwichtszin

Zondag 17 november, 12.00-13.00 uur

Derde in de reeks van zes bijeenkomsten, waar je ook per keer aan kunt deelnemen (zie onder 'Cursussen en evangeliegroepen'). Marianne de Nooij zal vertellen over het horen en over het ervaren van evenwicht.

Filmvoorstelling 'Het zevende zegel'

Zondag 24 november, 12.30-15.00 uur

In de gemeentesaal wordt de Zweedse film 'Het zevende zegel' (1957, duur 96 min.) vertoond, van regisseur Ingmar Bergman. In zijn films behandelt Bergman (1918-2007) grote levensvragen, zoals schuld en boete en de zin van het geloof. Hij was van mening dat film van de kijker inspanning moest vergen in plaats van hem amusement te bieden. Thema van deze film: ridder Antonius Block keert terug van de kruistochten in het door de pest geteisterde Zweden. In het land heersen religieus fanatisme en chaos. Als de Dood hem komt halen, daagt Block hem uit voor een schaakpartij, om tijd te winnen.

Na de vertoning zal er, onder leiding van Ernst Terpstra, aan de hand van enkele gerichte vragen een nagesprek zijn. Vrijwillige bijdrage na afloop, richtbedrag € 10. In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk via gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl

Gemeenteavond voor leden

Woensdag 27 november, 20.15-21.45 uur

Vanaf 20.00 uur zal er koffie en thee zijn. Voordat we als gemeente in de Adventstijd beginnen aan het nieuwe christelijke jaar, kijken we met elkaar terug op het achter ons liggende jaar met de vraag: wat heeft dit jaar ons als gemeente gebracht? Een onderdeel van deze terugblik vormen de in het afgelopen jaar voltrokken sacramenten. Daarnaast kunnen nieuwe leden zich voorstellen. Als de tijd het toelaat zal er worden verteld over ontwikkelingen in de Christengemeenschap in Nederland en elders in de wereld. De avond wordt besloten met een cultische dagsluiting.

Adventstuin

Zondag 1 december, 16.00-17.00 uur

Een feest voor kinderen van 4 tot 10 jaar: een verhaal – muziek – de donkere tuin wordt steeds lichter. Je wordt verzocht vijf minuten van tevoren aanwezig te zijn. Graag een vrijwillige bijdrage na afloop.

AGENDA

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM

Voor de kinderen (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk)

zo	8	september	9.30	uur	Verhaal
zo	8	september	10.00-10.15	uur	Zondagsdienst voor de kinderen
zo	22	september	9.30	uur	Verhaal
zo	22	september	10.00-10.15	uur	Zondagsdienst voor de kinderen
zo	6	oktober	11.45-12.00	uur	Zondagsdienst voor de kinderen
zo	6	oktober	12.15-14.15	uur	Michaëlsfeest 'De jonkvrouw van Orléans'
zo	20	oktober	9.30	uur	Verhaal

zo	20	oktober	10.00-10.15	uur	Zondagsdienst voor de kinderen
zo	3	november	9.30	uur	Verhaal
zo	3	november	10.00-10.15	uur	Zondagsdienst voor de kinderen
zo	17	november	9.30	uur	Verhaal
zo	17	november	10.00-10.15	uur	Zondagsdienst voor de kinderen
za	30	november	16.00-17.00	uur	Vorbereiding nieuwe kinderen in de kinderdienst *
zo	1	december	9.30	uur	Verhaal
zo	1	december	10.00-10.15	uur	Zondagsdienst voor de kinderen
zo	1	december	16.00-17.00	uur	Adventstuin

Overige activiteiten (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk)

za	7	september	10.00	uur	Gespreksgroep Almere
zo	8	september	12.00-13.00	uur	Twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst 1
wo	11	september	10.15-12.00	uur	Lees- en gespreksgroep Haarlem
do	12	september	11.15-12.30	uur	Cursus over het Johannesevangelie
vr	20	september	20.00-21.30	uur	Gespreksgroep Zaandam
za	21	september	11.00-15.00	uur	Workshop 'Leven in 2024' *
zo	22	september	11.45-12.00	uur	Doop
ma	23	september	20.15-21.45	uur	Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week
do	26	september	11.15-12.30	uur	Cursus over het Johannesevangelie
zo	29	september	12.00-13.00	uur	Michaël en de school van Chartres
zo	6	oktober	12.15-14.15	uur	Michaëlsfeest 'De jonkvrouw van Orleans'
do	10	oktober	11.15-12.30	uur	Cursus over het Johannesevangelie
za	12	oktober	10.00	uur	Gespreksgroep Almere
wo	16	oktober	10.15-12.00	uur	Lees- en gespreksgroep Haarlem
wo	16	oktober	20.00-21.30	uur	Start cursus 'Het zesvoudige pad' *
vr	18	oktober	20.00-21.30	uur	Gespreksgroep Zaandam
zo	20	oktober	12.00-13.00	uur	Twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst 2
ma	21	oktober	20.15-21.45	uur	Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week
do	24	oktober	11.15-12.30	uur	Cursus over het Johannesevangelie
za	26	oktober	12.00-16.30	uur	Waakgroependag *
zo	27	oktober	12.00-13.00	uur	Gesprek bestuur-gemeente
do	7	november	11.15-12.30	uur	Cursus over het Johannesevangelie
za	9	november	10.00	uur	Gespreksgroep Almere
zo	10	november	12.00-13.00	uur	De kunstenaars vertellen
wo	13	november	10.15-12.00	uur	Lees- en gespreksgroep Haarlem
do	14	november	11.15-12.30	uur	Ontmoetingsochtend voor leden vanaf 70 jaar *
vr	15	november	20.00-21.30	uur	Gespreksgroep Zaandam
zo	17	november	12.00-13.00	uur	Twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst 3
do	21	november	11.15-12.30	uur	Cursus over het Johannesevangelie
zo	24	november	12.30-15.00	uur	Filmvoorstelling 'Het zevende zegel' *
ma	25	november	20.15-21.45	uur	Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week
wo	27	november	20.15-21.45	uur	Gemeenteavond voor leden

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen