

Gebed van overgave *(R. Steiner)*

Wat ook komen mag, wat mij ook het volgende uur, de volgende dag brengen mag: ik kan het, als het mij volledig onbekend is, door geen angst veranderen. Ik wacht het af, met volledige innerlijke rust, in volmaakte zielenrust.

Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden; wij stoten door de vlagen van angst terug, wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden.

De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt, de zekerheid dat datgene wat komt, komen moet en dat het op de een of

andere wijze zijn goede werking zal hebben, het oproepen van deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën, dat is de stemming van het gebed van overgave.

Dat is één van de dingen die we in deze tijd moeten leren: uit louter vertrouwen te leven, zonder bestaanszekerheid, uit het vertrouwen op de immer aanwezige hulp van de geestelijke wereld. Waarlijk anders gaat het in deze tijd niet, als we niet de moed willen laten zakken.

Laten we onze wil voortdurend sterken en proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond.