

De Christengemeenschap

Amsterdam 17 maart 2020

Aan: De leden van de Christengemeenschap Amsterdam

Van: Bestuur en convent van de gemeente Amsterdam

Betreft: Voortgaande maatregelen in verband met de griep epidemie

Beste leden,

Na de toespraak van de minister president zijn we, in overleg met het bestuur, de beheerders en het convent en aansluitend op de nieuwe regels die gelden, tot de volgende maatregelen gekomen - die net als in de samenleving - vooralsnog gelden tot 6 april:

Maatregelen tot 6 april

1. De 'horeca-functie' van de kerk gaat dicht, dat wil zeggen: alle externe verhuur wordt door de beheerders afgezegd, er wordt na de diensten geen koffie/thee geserveerd.
2. Er zijn tot 6 april geen bijeenkomsten na de dienst op zondag, dat betekent dat het Tarwe zaaien met de kinderen komt te vervallen. De mogelijkheid voor de kinderdienst binnen de dan geldende regels wordt nog onderzocht.
3. Bijeenkomsten van gespreksgroepen en taakgroepen, met name die waar veel ouderen aan deelnemen, worden afgezegd door de begeleidende geestelijke.
4. De diensten vinden plaats zoals gepland. De mensenwijdingsdienst versterkt, door de aangeroepen werkzaamheid van Christus, de levenskrachten van de aarde en de mensen, en is nu dus harder nodig dan ooit. De diensten op woensdag en donderdag zullen voorlopig in de grote ruimte worden gehouden (zoals ook de diensten op zaterdag en zondag), zodat bij gelijkmatige spreiding over de ruimte kan worden voldaan aan een onderlinge afstand van 1,5 m. In de diensten wordt geen communie uitgedeeld.

'Streamen'

Kwetsbare ouderen en mensen die zich griepigerig of verkouden voelen wordt gevraagd om niet naar de kerk te komen. Wat zou je dan bijvoorbeeld wel kunnen doen thuis? Zoek op de betreffende tijd van een dienst (of eventueel een ander moment) een rustige plek op. Wek in je ziel de stemming van de betreffende feesttijd (nu: de Lijdenstijd). Lees het evangelie van die week. Spreek voor jezelf het credo (staat op de ledenkaart) en verbind je met de inhoud. Word je ervan bewust welke offerkracht je hebt in je willen, voelen en denken. Wek in je hart het beleven van de helende kracht van de Christuszon, die zich door brood en wijn heen als genezend sacrament wil schenken aan de aarde en de mensen. Bid het Onze Vader. Voel jezelf als deel van de aarde en de mensheid, die de helende kracht van Christus in zich op mag nemen. Sluit af door in je ziel nogmaals de stemming van de betreffende feesttijd te wekken.



Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869
1081 HL Amsterdam, tel 020-6420769
www.christengemeenschap.nl

Leef mee met elkaar

Heb je iemand al even niet meer gezien: bel elkaar op en leef met elkaar mee. Deel zo nodig je eventuele zorgen over iemand met een van de geestelijken. Bijgaand vind je het 'Gebed van overgave', zoals Rudolf Steiner ons dat heeft gegeven, wat wellicht een hulp kan zijn als je elkaar wat moed wilt toespreken.

Communicatie over verdere aanpassingen

Dit zijn de maatregelen voor dit moment. Dat kan zo maar weer anders worden, omdat de ontwikkelingen elkaar zeer snel opvolgen. Dan informeren we jullie niet meer met een volgende brief, maar vragen jullie om vanaf nu regelmatig te kijken (of iemand voor jou te laten kijken) op onze webpagina <https://amsterdam.christengemeenschap.nl>, waar binnenkort de reeds verzonden brieven op te vinden zullen zijn, alsook alle mededelingen en wijzigingen in de aangekondigde activiteiten.

Ken je belangstellenden in onze gemeente die hierin zijn geïnteresseerd, stuur deze brief voor de leden dan graag aan hen door en tip hen om regelmatig op de webpagina te kijken.

Met hartelijke groet, in verbondenheid, namens bestuur en convent,

Marianne de Nooij